



Zondagsbrief 14 april 2024

Welkom in en vanuit de Ichthuskerk

In de dienst van 10.00 uur in de kerkzaal gaat ds. Jaap van den Akker voor. Hij schrijft over het thema het volgende. Opnieuw gaat het over Petrus vandaag. Eerder ontkende hij tot driemaal toe dat hij Jezus zelfs maar kende. Je vraagt je dan af: kan dit ooit nog goed komen? Vandaag horen we hoe Petrus in genade wordt aangenomen. Hij is een ander mens geworden. Hij durft zijn fouten toe te geven. Hij wordt vergeven. Jezus en Petrus zetten een stap in elkaars richting en maken zo een nieuw begin mogelijk. In de verkondiging leggen we het verband met deze tijd waarin we ons zo makkelijk terugtrekken in onze eigen bubbel en het zo moeilijk vinden een stap naar de ander te zetten. Terwijl dat noodzakelijk is voor een nieuw begin en echte ontmoeting.

Medewerkenden zijn tevens ouderling: Jacoba Leeuwenburgh; diaken: Ans de Jonge; pianist: Jan van Vliet; beeld en geluid: Marco van Oort en Gerard Jansen; lector: Annelies Bouwhuis; kinderdienst: Marianne Meesters en Ida Mugge; kosters: Carina Niemeijer en Elvira Keller; welkom: Nelleke de Kreij; bloemengroet: Elly de Jonge; collectant: Rena Jansen; koffiedienst: Bep Visser en Joke Dijksterhuis.

Om 12.00 uur is er in de Chagallruimte de Chagallviering in de vorm van een speeddate met als thema "*Wanneer spreken Bijbelverhalen jou aan?*". Voorganger is onze jongerenpastor Arianne Lodder. Zij schrijft over de viering als volgt. Als je in een kerkdienst of een Chagallviering zit, dan zijn de liedjes, de teksten, de gebeden al voor jou bedacht. Je hebt er geen invloed op, op dat moment. Soms spreekt iets je aan en soms ook helemaal niet. Vandaag in de Chagallviering gaan we daar verandering in brengen. Je kunt dan zelf input geven aan verschillende onderdelen van de viering. Dat gaan we doen in de vorm van een speeddate. Telkens kom je met anderen in gesprek en geef je jullie woorden aan gebeden, zegen, en praat je met elkaar over het Bijbelverhaal. Tussendoor klinkt er muziek (die ik dan wel weer heb uitgezocht...). Ik hoop je te ontmoeten zondag!

Medewerkenden zijn tevens Hilbert van Essen (beeld en geluid), Mart van den Berg (koster) en Leny Witvliet (bloemengroet).

Om 10.00 uur is er in het buurtcentrum "Ons Honk" (Carry van Bruggenhove 27) de dienst voor doven waarin voorgaat ds. Erika Dibbets-van der Roest. We vieren het Heilig Avondmaal. De dienst gaat uit van het Interkerkelijk Doven-pastoraat Zoetermeer en omstreken. Ouderling is Jaap Sneep en diaken Arie Druif vanuit de protestantse gemeente De Hoeksteen in Benthuizen. Tolk NGT is Alice van Duyvenvoorde.

Allen gezegende en inspirerende vieringen gewenst.

Collecten: 1) Kerk in Actie: Zending Rwanda-Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening; 2) Wijkwerk: Catechese.



Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord.

Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.

Werkgroep ZWO

Resultaat 40-dagentijdproject: een prachtige opbrengst voor Moldavië! Als gemeente hebben wij gezamenlijk gespaard voor organisaties in Moldavië die zich het lot van arme ouderen en eenzame kinderen aantrekken. In totaal is er ontvangen/gespaard: € 6.270,00! Een schitterend resultaat, waar we als kerk heel trots op mogen zijn. Groot en klein deden mee. De opbrengst wordt verdeeld over de projecten: Moldovan Christian Aid, Benthania, Home Care en Youth for Christ. Dank, dank, heel veel dank voor wat u en jij voor de allerarmsten hebt gedaan. Laten we als kerk deze mensen in gedachten houden en voor hen bidden.

Directeur Youth for Christ Moldavië te gast in Pijnacker. Vandaag (zondag 14 april) is Vitalie Pupazan te gast in de kerkdienst van de Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91 in Pijnacker. Er is een vertegenwoordiging uit De Regenboog en de Ichthuskerk naar toe. Twee weken geleden is hierover geschreven. Leest u dit bericht al eerder dan zondag en heeft u belangstelling daarbij te zijn, weet dat u van harte welkom bent! Elvira Dragstra en Marius Cusell.

Jorn vertrekt woensdag 17 april naar Papoea Nw. Guinea. Twee weken geleden is verteld dat Jorn Rietveld, lid van PWZZ, voor de Wycliffe naar Papoea Nieuw Guinea gaat. Er is een indringende en feestelijke uitzending voor hem geweest in De Regenboog. Spannend was nog wanneer hij zou kunnen vertrekken, omdat zijn visum nog niet rond was. Na weken van wachten, bellen en overleggen heeft hij afgelopen woensdag te horen gekregen dat zijn

visum in orde is. Groot feest en dankbaarheid bij Jorn, zijn familie, de Thuisfrontcommissie (TFC) en de vele anderen die rond om hem staan. Marius Cusell, lid TFC.

Doe mee aan de inzamelingsactie voor Oost- Oekraïne vandaag en 21 april. Al meer dan twee jaar woedt er een vernietigende oorlog in het oosten van de Oekraïne. Veel inwoners daar leven onder erbarmelijke omstandigheden. Zij hebben gebrek aan bijna alles. De organisatie Dutch Civilian Action probeert hen te helpen door regelmatig met vrachtwagens goederen te brengen die noodzakelijk zijn voor het dagelijkse levensonderhoud. Op de website www.dutchcivilianaction.nl vindt u de nodige informatie over deze hulporganisatie. De Zoetermeerse kerken hebben besloten om in april goederen te gaan inzamelen voor Dutch Civilian Action. Die worden dan in de loop van dit jaar naar Oost-Oekraïne getransporteerd. Natuurlijk doet ook onze kerk aan deze actie mee. Daarom staan er vandaag en volgende week zondag 'Oekraïne dozen' in de kerk. Daarin kunt u dan goederen doen. Deze moeten lang houdbaar zijn, dus verpakt in glas, blik, karton of kunststof. Er is vooral behoefte aan voedingsmiddelen (soep, groenten, vis, vlees, macaroni, kookolie, broodbeleg e.d.), dranken (koffie, thee, melkpoeder, fruitsappen e.d.), gezondheidsproducten (vitamines, pijnstillers, incontinentiemateriaal e.d.), producten voor persoonlijke hygiënische verzorging, zoals zeep, shampoo en tandpasta. Ook babyvoeding! Meer informatie: *Marijke Bal* (wimmarijkebal@hotmail.com).

Meeleven

Dank. Lieve mensen, voor de vele blijken van belangstelling, steun en medeleven in de vorm van kaarten, gesprekken en uw aanwezigheid in de dankdienst op 29 maart voor Leo van Aalst, willen wij u hartelijk bedanken. Met vriendelijke groet, Wouda van Aalst en kinderen.

De bloemengroet uit de kerkzaal gaat met een hartelijke groet naar mevr. Jannie Krabbendam en de bloemen uit de Chagallruimte gaan naar Wim Schouten.

De kaartgroet met een hartelijke felicitatie van de gemeente gaat naar onze jarige 80+'ers:

- mevr. J.M. Bekker-Molendijk; zij is 17 april jarig;
- dhr. J. van Oort; hij is 19 april jarig;
- mevr. R. Zegers-Witvliet; zij is 20 april jarig.



Inloop woensdagochtend Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. Voor meer informatie: *Thea Streef* (06-20957228) of *Jenny van den Berg* (079-3512240).

Ouderengesprekskring. Maandagmiddag 15 april om 14.00 uur staat de volgende bijeenkomst van deze kring op de agenda. We geven dan een vervolg aan ons gesprek over het wel en wee van Jona. Voor informatie: *Ronald Karsdorp*, 06-22607030 of r.karsdorp@kpnmail.nl.

Schrijfcafé donderdag 18 april. In samenwerking met Jannie van Maldegem organiseert Open Ichthus opnieuw de activiteit schrijfcafé. Een erg leuke, verrassende en gezellige activiteit die plaatsvindt in de U2-ruimte tussen 20.00 en 21.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor inspiratie/informatie kijk op de website schrijfavonturen.nl. Vragen? Mail naar openichthus@pwzn.nl.

Tentoonstelling "Verbouwde Ichthuskerk 10 jaar in gebruik". De tentoonstelling zal op 21 april na de kerkdienst worden geopend. Vervolgens is deze te bekijken op woensdag 24 april en 1 mei tijdens Open Ichthus (van 10.00-12.30 uur) en op de zondagen 28 april en 5 mei na de kerkdienst tot maximaal 14.00 uur. Mocht u nog iets willen inbrengen, dan kan dit nog tot en met maandag 15 april per e-mail naar: dropbox.10jaar.ichthus@gmail.com. Inzendingen die niet digitaal zijn te versturen, kunnen bij de kerk worden afgeleverd. Neem daarvoor wel op korte termijn contact op met één van de leden van de commissie. Dit zijn: Gerard Jansen (gerardjansen@kpnmail.nl); Fred Haasnoot (jongehaas@telfort.nl); Fien Meiresonne (meiresonnefien@gmail.com); Jos Nouwt (jouwnouwt@planet.nl); Wim Pullen (wimpullen3@gmail.com) en Jaap Sneep (sneep.4kids@gmail.com).

Op zondag 21 april zal ds. W.L. Pera, de "bouwdominee" van de Ichthuskerk, voor de laatste keer bij ons voorgaan. In en na de dienst zal daaraan aandacht worden geschonken. *Pastoresteam en tentoonstellingscommissie*.

Feest van de Geest 2024. Tot genoegen van de wijkkerkenraad en Open Ichthus exposeren maar liefst drie kunstenaars in de Ichthuskerk tijdens het Feest van de Geest 2024, te weten Linda van der Toorn en Leonie Vreeswijk met fotografische kunst en ons eigen gemeentelid Peter van Holten met grafische kunst. De Ichthuskerk zal in de periode Hemelvaart tot en met 2^e Pinksterdag zesmaal open zijn tussen 13.00 en 17.00 uur op 9, 11 en 12 mei en 18, 19 en 20 mei. Het zal duidelijk zijn: ik ben op zoek naar vrijwilligers die dan (voor een deel) aanwezig kunnen zijn. In het ideale geval kan ik twee vrijwilligers per middag inplannen en in het meest ideale geval vier vrijwilligers per middag gedurende een kortere tijd. Een intekenlijst met



data en tijden zal op de bar in de Chagallzaal liggen. Aanmelden per e-mail kan ook. Alvast hartelijk dank!! Meer informatie: *Elvira Keller*, secretaris Open Ichthus: openichthus@pwzn.nl)

Avondmuziek in Oude Kerk. Vanavond om 18.30 uur is er een muzikale avonddienst. Het is een viering met lezing en lied, gebed en instrument; het thema is 'Goede Herder-zondag', waarbij Psalm 23 centraal staat. *The Lord is my Shepherd* van John Rutter klinkt en er is vierhandig orgelspel. Er is muzikale medewerking van onder meer het Oude Kerk Ensemble, onder leiding van dirigent Iddo van der Giessen en van organist Geurt van Lagen. Ds. Hans van Walsum uit Poortugaal is de liturg. *Jaap van der Giessen, werkgroep muzikale avonddiensten Oude Kerk.*

Diensten volgende week 21 april

10.00 uur: ds. W.L. Pera, Leersum.

10.30 uur: verpleeghuis Vivaldi, ds. Erika Dibbets-van der Roest.

AGENDA			
Datum	Onderwerp	Plaats	Tijd
15 april	Ouderengesprekskring	Ichthuskerk	14.00 uur

Kerkkampeerweekeinde 14-16 juni. Ook dit jaar kunnen de PWZN-liefhebbers van 'de klamme lappen' en 'de zalige zoden' weer aan hun trekken komen bij het kerkkampeerweekend. Op vrijdag 14 juni is het zover. Tot zondagmiddag 16 juni zijn we weer van harte welkom op kampeerboerderij Rustdam in Zoeterwoude, Het speciale PWZN-veld wordt voor ons vrijgehouden. Het wordt ongetwijfeld weer een heel gezellig weekeinde samen onder de giga partytent. Natuurlijk is er ook de kerkdienst op zondagochtend. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor een plekje of vragen om informatie doet u bij Ruud Keller, in de kerkkampeergroep van de PWZN-app of via email ruud.keller@hotmail.com. Wie niet wil kamperen is natuurlijk van harte welkom om gewoon langs te komen. Of kom naar de 'dienst te velde' op de 'zalige zoden' op zondagochtend om 10.30 uur. En er is natuurlijk de app-groep 'kerkkamperen' in de PWZN-app waarvoor u zich kunt aanmelden om het nieuws te horen of de foto's te zien van uw mede gemeenteleden 'in den wilde'

Katern Gemeentenieuws van april. Het is te openen via <https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-4-2024.pdf>. De vorige uitgaven zijn (ook) terug te vinden op: <https://pgzoetermeer.nl/gemeentenieuws-archief.php>.

KidZ: maak de leuke Paas-puzzel!

Je mag er heel wat voor inkleuren en vergeet niet je oplossing op tijd in te sturen. Als je onder de 13 jaar bent maak je kans op een prijs, het kan nog mooi voor a.s. maandag 15 april. Wie weet ben jij deze keer de prijswinnaar! Stuur je oplossing met leeftijd en adres naar: kidz@kerkinzoetermeer.nl. *Succes! De KidZ-redacteuren*