



Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk

Vanmorgen vieren wij de Maaltijd van de Heer. Het thema van de dienst is: "Doe goed, zoek recht", naar aanleiding van Jesaja 1: 17. Dat is ook het thema van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. Het materiaal komt dit jaar van een voorbereidingsgroep uit de Amerikaanse staat Minnesota. Het gaat in de dienst over verdeeldheid die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme. Daar heeft ook de kerk aan meegedaan. Het goede doen en het zoeken naar recht begint bij zelfreflectie; voor God neerleggen waarin we gefaald hebben. Daarom staat er in het voorbereidingsboekje voor de viering een kyriegebed, waarbij steeds een vers van Jesaja 1: 12 t/m 17 door de voorganger wordt uitgesproken. Heftige woorden die Jesaja tegen de inwoners van Juda uitspreekt. In verbondenheid met kerken wereldwijd willen ook wij deze woorden uitspreken, als vorm van zelfreflectie. Voorganger is ds. Marina van der Zwaag-de Haan.

Tevens werken mee: ouderling: Jacoba Leeuwenburgh; diakenen: Marijke Bal, Anneke van Dijk, Hans van Belle en John Bazuin; organist/pianist: Dries Piening; tolk gebarentaal: Nicoline de Pater; beamerdienst: Hilbert van Essen en Gerard Jansen; kinderdienst: Marianne Meesters en Ida Mugge; lector: Ingrid Nouwt; bloemengroet: Marga Verbeek; welkom: Aad Baak; koster: Mart van den Berg en Quinten Koster; collectant: Rena Jansen; koffiedienst: Janneke Ottens en Annemarie Nicolaï.

Vanmorgen is er ook **kinderdienst**. Na het kindermoment gaan de kinderen naar de nevenruimte. Volgende week komen de tieners weer samen.

Ander beeld op kerkomroep. Vandaag wordt de dienst getolkt door Nicolien de Pater. Om haar vertaling ook op kerkomroep goed in beeld te krijgen wordt er deze zondag gebruik gemaakt van een aangepaste beeldregie. Het ziet er op kerkomroep daarom wat anders uit dan u/jij van ons gewend bent. Laat ons weten wat u/ wat jij ervan vindt, wellicht met tips hoe het nog beter kan. Stuur ze naar beamerteam@pwzn.nl.

Bestemming collecten

1) Wijkdiaconie; 2) Protestantse Kerk Missionair werk: een kerk van betekenis en 3) Voedselbank.

Voedselbank

Vandaag is de inzameling voor de voedselbank. Hopelijk hebt u/hebben jullie veel blikken en potten met groente meegebracht. Hebt u geen groente(n) in blik of pot bij u, ook dan kunt u meedoen want de pot voor een financiële bijdrage staat op tafel, er is een QR-code en op de bankrekening kan ook gestort worden.



Wijze van geven

Onze PWZN Ichthuskerk app is daarvoor zeer geschikt. Het kan ook via de QRcode. Een andere mogelijkheid is uw en jullie gaven over te maken op NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. In het laatste geval graag de collectes apart overmaken onder vermelding van het collectedoel.



Inloop woensdagochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee.

Aanstaande woensdag 25 januari zal er in het kader van "de laatste woensdag van de maand" een lunch met soep worden geserveerd. Voor meer informatie: *Thea Streef* (06-20957228) of *Jenny van den Berg* (079-3512240).

Meeleven

De bloemen gaan ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Van der Does. Zij is thuis herstellend van een herseninfarct

Dank

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de kaart die wij van u afgelopen zondag hebben mogen ontvangen. Zo voelen wij ons toch verbonden met de Ichthuskerk. Hartelijke groet van de heer en mevrouw Doorschodt.

Als dank is door de heer J. M. een bedrag van 50 euro geschonken aan de kerk. Ds. Marina van der Zwaag.

Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar de jarige 80+'ers:

- De heer J.A. Groen, hij is 23 januari jarig;
- De heer G.F. Beer, hij is 27 januari jarig;
- Mevrouw N. v.d. Toorn-Zijlstra, zij is 28 januari jarig.

Een verjaardagskaartje voor onze kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wilt u, wil jij daar ook uw en jouw naam op zetten? De leiding van de kinderdienst zorgt ervoor dat de kaarten er liggen en zij brengen ze ook weg.

Paaskaarsen. Vanaf vandaag tot en met 19 februari is het weer mogelijk om uw Paaskaarsen te bestellen. Ze zijn er in 4 verschillende motieven en lengten. U kunt ze bekijken en bestellen in de kerk. Ook staan ze op de facebookpagina van de Roemenië-actie Zoetermeer en op de app van de kerk. De opbrengst is voor het Bejaardenhuis. Carla van der Kooij.

Gemeenteavond op 6 februari

Op de kerkenraadsdag van afgelopen oktober en in vergaderingen van de wijkkerkenraad in de maanden daarna is besloten om de organisatiestructuur van onze gemeente anders in te richten. De hoofdlijn is dat de kleine kerkenraad vervangen wordt door een kleiner wijkmoderamen, de grote kerkenraad door een wijkkerkenraad en er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij taakgroepen. Ook wordt het aantal vergaderingen teruggebracht en komt er meer ruimte om meer inhoudelijke aandacht aan onderwerpen te geven. Over dergelijke veranderingen moet de gemeente geïnformeerd en gehoord worden. Dat doen we graag op een gemeenteavond op maandag 6 februari om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Naast het onderwerp van de organisatiestructuur praten we ook graag met u en jullie over andere zaken die van belang zijn en zaken die u en jullie op het hart liggen. We hopen velen te ontmoeten. Voor de organisatie van de avond is het fijn als u zich, als jij je van tevoren opgeeft bij de scriba, scriba@pwzn.nl

Kerkbalans 2023. Indien u en jij digitaal de kerkbalans ontvangen, vragen wij uw en jouw e-mailadres bij wijziging door te geven aan de ledenadministratie. Het e-mailadres is: ledenadministratie@pwzn.nl. Bij voorbaat dank, *Dicky Kaldeway, Fred Blankespoor en Ben de Ridder.*

Uw hulp is nodig voor de Voedselbank

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari is er een inzameling bij de AH aan de Broekwegzijde. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die op een van deze dagen twee uur de bezoekers van AH attent willen maken op de actie en ook de producten in ontvangst willen nemen. U staat er niet alleen en het tijdstip kunt u zelf bepalen. Wij van de Voedselbank Zoetermeer zijn blij met alle hulp die u ons geeft. Informatie en opgeven bij *Joost de Jager* 0616261446

Dienst volgende week

- 10.00 uur: ds. Jan van der Wolff; oecumenische viering.

Agenda			
Datum	Onderwerp	Plaats	Tijd
23/1	Wijkkerkenraad	Ichthuskerk	20.00 uur
23/1	Wijkoverleg sectie Seghwaert Buiten	Ichthuskerk	19.30 uur
26/1	Wijkoverleg Noordhove	Ichthuskerk	19.30 uur

JW Support Bangladesh

In 2021 hebben we een nieuwe audiovisuele installatie in gebruik kunnen nemen dankzij uw en jullie giften. Daarvan is 10% naar JW Support Bangladesh gegaan. Hieronder staat het 'voortgangsverslag' van Joke Wittekoek. In de kerk app staan ook foto's van de bouw van de apotheek/huisartsenpost en de aanleg van de moestuin. Hilbert van Essen.

"Lieve mensen van de Ichthuskerk, Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik bij jullie een presentatie heb gegeven over het werk van JW Support in Bangladesh. Zoals in een eerdere zondagsbrief aangegeven hebben we jullie bijdrage bewaard voor de bouw van een apotheek/huisartsenpost naast de kostschool van LEF for Life, de organisatie waarmee we samenwerken en die we ook vanuit Nederland financieel ondersteunen. De werving van voldoende geld om de begane grond te bouwen, heeft bijna 1 jaar geduurd en dat was veel langer dan gedacht. Volgens de begroting was er zo'n 17.000 euro nodig, maar ook in Bangladesh is het afgelopen jaar alles veel en veel duurder geworden, dus ook de bouwmaterialen. Gelukkig hebben we bijna 20.000 euro ontvangen en alle vertrouwen dat het gaat lukken.



De potentiële apotheker heeft het examen gedaan voor zijn paramedische cursus, dus als het gebouw klaar is, kunnen we medicijnen inkopen en gaan starten met de verkoop. De directeur van LEF for Life heeft ook al een strategie om zijn oudere studenten in te zetten om medicijnen te gaan bezorgen. Dat is een nieuwe service in Bangladesh en we verwachten dat hier zeker dankbaar gebruik van gemaakt gaat worden.

Ook wordt een moestuin aangelegd voor de maaltijden van de kinderen op de school. Ze leren op deze manier zaaien, verzorgen en oogsten en ik ben ervan overtuigd dat het veel lekkerder is dan gekochte producten. Wordt vervolgd en een

hartelijke groet van Joke Wittekoek".