



Liturgie van de Ichthuskerk zondag 22 januari, week van gebed voor de eenheid van de Christenen, viering maaltijd van de Heer

piano- of orgelspel

Lied 975: 1, 2, 3 en 4, terwijl ambtsdragers binnenkomen

Komen

Welkom (*door de ouderling, besloten met de vraag om als dat kan te gaan staan*)

Lied 276: 1 en 2

Bemoediging en groet

V: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.

A: Die liefde is en grond van ons bestaan.

V: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.

A: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

V: Vrede is met jullie.

A: In de hoop op vrede voor heel de wereld. Amen.

Lied 276: 3

(daarna gaat iedereen weer zitten)

Kyriegebed:

V: En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven.

A: Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren zonder ons te bezinnen op onze tekortkomingen.

V: Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

A: Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van kerken aan het kwaad van het kolonialisme dat wereldwijd gevoeld wordt.

V: Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed.

A: Wij vragen vergeving voor onze zonden van onrecht en onderdrukking die de diversiteit en harmonie van uw schepping geweld aandoen.

V: Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

A: U, die ons schoongewassen hebt in het levende water van de doop, vergeef ons opnieuw en verzoen ons met elkaar en met de schepping. Amen.

Gezongen responsie: Lied 301.e



Opmaat naar het gloria:

V: De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

Glorialied Psalm 89: 1 en 3

Woord

Met de kinderen

gebed voor de opening van de Bijbel, gesprekje, lied: [Ja is ja nee is nee - YouTube](#):

Bijbellezing uit NBV21 Efeziërs 2: 11 t/m 22 (door de lector)

Lied 939: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Instrumentaal, uitlopend op

Lied 973: 1, 2, 3 en 4

(onder het spelen of zingen brengt de diaken het voorbedenboek naar de lezenaar).

Antwoord

Voorbeden

Dankgebed, intenties, stil gebed, Onze Vader
(iedere intentie en het stil gebed worden besloten met)

Voorganger: zo bidden wij zingend:

allen: Lied 367.e



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

(tijdens het zingen steekt de diaken een lichtje aan op de lichtjesvis)

Mededelingen *(door de ouderling)*

De kinderen komen terug uit de kinderdienst

Maaltijd van de Heer

Lied 199 uit "Geroepen om te zingen":

- 1, Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht.
- 2, Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.
- 3, Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij.
- 4, Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.

Onder dit lied worden de schalen met brood en de vrucht van de wijnstok binnen gebracht.

Uitnodiging:

V: Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de verrezen Heer. Wees welkom aan het heilige Avondmaal, dat Hij heeft ingesteld als teken van zijn liefde en genade.

Grote lofprijzing:

V: Vrede voor jullie allemaal.

A: VREDE VOOR HEEL DE WERELD.

V: Door deel te nemen aan het Avondmaal danken we de Heer.

A: WANT HIJ VERDIENT ONZE DANK.

Tafelgebed:

God, nu de nachten lang zijn, de dagen kort, de zon zijn warmte heeft verloren, kou, kilte en duisternis aan kracht winnen, groeit in ons de hoop geborgen te zijn, gedragen te worden door een hand die ons vasthoudt.

Nu de aarde geen vrucht draagt, de grond verhardt van de kou, nu bomen en struiken hun blad niet voeden, ontwaakt bij ons een diep besef dat onze adem Uw adem is, ons leven gegeven is door U.

Nu wij onderdak zoeken en mensen ontmoeten, nu wij ons warmen aan elkaar, ons thuis voelen en zingen en vertellen van licht en vrede, komt in ons tot leven het kind van Bethlehem, hoop en belofte.

Hoop en belofte, verenigd in Jezus van Nazaret, die gedreven en begeesterd lammen overeind hielp, die brandde als vuur en was als licht, zelfs voor blinden te zien, die in al wat Hij zag Uw hand bespeurde, overal Uw adem voelde en het leven liefhad.

Die brood heeft gebroken, dankend en delend met de woorden:

'NEEM EN EET VAN DIT BROOD, DIT IS MIJN LEVEN, IK GEEF HET AAN JULLIE.'

Die een beker nam, zijn dank uitsprak en tot zijn vrienden zei:

'DRINK HIERUIT EN PROEF VAN MIJN LIEFDE, ZODAT MIJN VREUGDE IN JOU ZAL

ZIJN EN HAAR VOLHEID BEREIKT. HEB ELKAAR LIEF, ZOALS IK JOU HEB LIEF GEHAD.'

Die daags daarna ons voorging in liefde, voor ons zijn lijf en ziel voor eeuwig gegeven heeft, zodat onze woorden en daden bezielde zouden worden van zijn geest, dromend van zijn visioen van liefde: veiligheid en geborgenheid, vrijheid en vertrouwen, vreugde en vrede voor iedereen.

Die ons leerde bidden tot God met de woorden:

Lied 370: 1, 2 en 3

V: Welkom aan de maaltijd van de Heer, alles staat klaar en Jezus wil onze gastheer zijn.

Uitdelen van brood en druivensap door ambtsdragers en dominee. We wachten met eten en drinken op elkaar.

Het brood wordt gezamenlijk gegeten na de woorden:

V: Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus tot echte vergeving van alles wat we fout hebben gedaan. Neemt, eet, gedenkt en geloofd.

De bekertjes worden tegelijk leeg gedronken na de woorden:

V: De vrucht van de wijnstok die wij drinken is onze verbinding met God, door Jezus onze Heer, geleid door Zijn Geest. Neemt, drinkt, gedenkt en geloofd.

Dankgebed na de maaltijd

Gaan

(Indien mogelijk gaan we staan)

Lied 969: 1, 2 en 3

Zegen

met gezongen 'amen'



Lied: 969: 4