

**Orde van dienst  
Zondag 20 november  
Eeuwigheidszondag**

### **Komen**

**Muziek voor de dienst – pianomuziek**

**Lied vóór de dienst: Lb 289: 1, 2 en 3. (Heer, het licht van uw liefde schittert)**

**Welkom**

**Aanvangslied (staande): Lied 213: 1 en 2**

**Moment van stilte, bemoediging en groet**

V: Onze Hulp is in de naam van de Heer

**A: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw is tot in eeuwigheid

**A: En nooit loslaat wat zijn hand begon**

V: Genade en vrede voor u en jullie allemaal  
van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer -

**A: Amen**

**Lied: Lb 213: 3**

**Kyriëgebed**

*Gemeente gaat zitten*

**Loflied: Lb 213: 4 en 5**

### **Woord**

**Moment met de kinderen**

Muziek: Herinnering (Nederland zingt) (video)

- in gesprek over herinneringen
- Gebed

*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst.*

**Bijbellezing: Psalm 121 (NBV '21)**

**Lied: Lb 330 door zanggroep (Woord dat ruimte schept)**

**Bemoedigende gedachten bij psalm 121**

**Pianomuziek:** "Air" uit orkestsuite no. 3 BWV 1068 van Johann Sebastian Bach

*Daarna komen de kinderen en tieners terug*

**Lied: Dat ik je mis / Maaïke Ouboter (video)**

**Mededelingen**

**Inzameling van de gaven**

**Wij gedenken**

**Lied “Een venster door de tijd”** - tekst Alfred C. Bronswijk, Melodie: LB 968

1. Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.  
Leer ons in licht geloven, dat op de morgen wacht.  
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd,  
wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid.

### **Inleidende woorden**

**Lied “Een venster door de tijd”**

2. Leer ons die taal te spreken, als weerwoord op verdriet,  
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet.  
Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan,  
wees dan de God van leven, die ons te na wil staan.

**De namen worden voorgelezen. De kaarsen aangestoken en de rozen in de vaas gezet .**

**Lied “Een venster door de tijd”**

3. Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis,  
kom onze tranen tegen voor wat verloren is.  
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.  
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd.

**Boek van Bewaarde Namen** wordt uit de Toewending gehaald en voor in de kerk gezet.  
De laatste kaars wordt aangestoken en wij zijn stil om te gedenken.

**Lied: Langzaam zie ik hen gaan door zanggroep**

Langzaam zie ik hen gaan die ik nog bij mij had  
de bocht om van het pad.  
Wat goud doorschonen stof,  
dan wordt het in de hof nog stiller dan voorheen,  
nog stiller dan voorheen.  
De liefsten. De liefsten. De liefsten. Eén voor één.

**Gebeden**

Intenties / stil gebed / Onze Vader (tekst op beamer)

**Gaan**

**Slotlied: LB 608: de steppe zal bloeien**

**Zegen**

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Chagallruimte waar koffie en thee klaarstaan.