



Van harte welkom in en vanuit de Ichthuskerk

Bij de dienst: 'Godschaamte'?!

Vrijmoedig over je geloof spreken met je collega's of vrienden doe je niet zo snel. Naast 'vlieg- of vleesschaamte' kunnen we ook last hebben van 'Godschaamte' (titel van het mooie boek van Stephan Sanders). Hoe anders is dat voor de apostel Paulus. 'Voor dit evangelie schaam ik mij niet', zegt hij (Rom 1:16). Waar komt onze gêne vandaan en hoe komen we daar verder mee? Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Medewerkenden. Naast de voorganger, ouderling: Jacoba Leeuwenburgh; diaken: Ans de Jonge; organist/pianist: Aad Baak; beamer: Henk Koning en Gerard Jansen; tolk gebarentaal: Marlijne Hemelaar; kinderdienst: Marianne Meesters en Ida Mugge; tienerdienst: Sharon van Veen; lector: Liesbeth de Kam; koster: Hans de Roo en Mart van den Berg; collectant: Rob van Dijk; koffiedienst: Elvira Keller en Vera Hartevelde; bloemengroet: Anja Dolman; welkom: Nelleke de Kreij.

Vandaag is er **kinderdienst** en **tienerdienst**. Na het kindermoment gaan kinderen en tieners naar de nevenruimte.

Collecten: 1) Wijkdiaconie 2) Wijkwerk: kerkdiensten

Overmaken van de collecten. Onze PWZN Ichthuskerk app is er voor meeleven en ontmoeting maar ook voor het geven van uw/jullie gaven. Gebruik de app in de kerk en thuis. De ouderling zal gedurende enkele minuten gelegenheid geven de app te gebruiken. Deze manier van geven is het eenvoudigst; op www.pwzn.nl staat meer informatie. Ook als u/jij de app niet hebt, kan digitaal worden gegeven: via de QRcode, deze link <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pwzoetermeernoord> en overmaken op rekeningnr. NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Hierbij graag elke collecte apart overmaken en in de omschrijving het collectedoel vermelden.



Meeleven

Wij gedenken Maria da Fatima da Cruz. Zij overleed op vrijdag 21 oktober in de leeftijd van 78 jaar. Bij God is haar naam bekend en bewaard. Als teken daarvan wordt de kaart in het Boek van bewaarde namen gelegd. We doen voorbede voor haar kinderen en kleinkinderen en alle anderen die haar na stonden. Een gedachtenistekst volgt in het eerstvolgende nummer van Kerk in Zoetermeer.

De **bloemen** gaan naar Joke ter Brugge. Zij is na een val opgenomen in het ziekenhuis. Een hartelijke groet en beterschap gewenst.

Kaartgroeten met een hartelijke felicitatie sturen wij naar onze jarige 80+'ers:

- De heer C.G. Schoenmaker. Hij is 31 oktober jarig.
- Mevr. G.C. Kievit – Boomsma. Zij is 2 november jarig.

50 jaar getrouwd

zijn Corrie en Peter de Waard op donderdag 3 november. Hartelijk gefeliciteerd en nog veel goede jaren samen!

Mededeling van de beroepingscommissie

Graag delen we jullie mee dat we druk bezig zijn met de beroepingsprocedure. Er vinden diverse interne en externe beraadslagingen plaats. We kunnen melden dat we in gesprek zijn met twee predikanten. Hartelijke groet namens de Beroepingscommissie, Janneke Ottens-Oppelaar.



Inloop woensdagochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. Voor meer specifieke informatie kunt u zich wenden tot *Thea Streef* (06-20957228) of *Jenny van den Berg* (079-3512240).

Vacaturemarkt 30 oktober

Met regelmaat is ook in de zondagsbrief geschreven over vacatures die er zijn in onze gemeente. Daarom is besloten om op 30 oktober, na de kerkdienst een Vacaturemarkt te houden. Er liggen letterlijk vacatureteksten van de taken waar we mensen voor zoeken. Ons idee is dat jij, dat u met de jouw gegeven talenten kijkt of er een vacature bij jou, bij u past. Er zullen ook mensen aanwezig zijn die meer kunnen vertellen over de verschillende werkzaamheden.

In de kerkdienst, waarin ds. Jan van der Wolf voorgaat, zal hieraan ook aandacht worden besteed. Uiteraard hopen wij dat jullie en u er bij zijn en willen meewerken om samen gemeente te zijn!
Namens de kerkenraad, *Arianne Lodder*

Feestelijke Moldavië avond op woensdag 9 november in de Regenboog

Zin in een feestelijke maaltijd? Gezellig bijpraten met gemeenteleden van andere (wijk)kerken? Uit de eerste hand van Kerk in Actie horen hoe de PKN daadwerkelijk betrokken is bij de verbetering van de leefomstandigheden in Moldavië, ons komende 40-dagenproject? Kom dan op 9 november naar de Regenboog (Nathaliegang 263). Vanaf 17.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 18.00 uur kunt u genieten van een heerlijke maaltijd met onder meer Moldavische gerechten. Daarna is er om 20.00 uur een korte meditatieve viering waarin ds. Els van der Wolf-Kox, voorganger bij de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, zal voorgaan. Aansluitend is er een presentatie over de projecten van Kerk in Actie in Moldavië. Menno Hansen en Iwan Versnel, beiden verbonden aan Kerk in Actie, vertellen dan over de inhoud, organisatie en achtergronden van die projecten. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Wilt u deelnemen aan de maaltijd? Stuur dan uiterlijk maandag 7 november een mailtje naar JBoogaard@ziggo.nl of moldozo@pwzz.nl. Wilt u alleen de viering en presentatie bijwonen - zaal open vanaf 19.30 uur - dan hoeft u zich niet afzonderlijk aan te melden.

Projectkoor Kerst 2022

Op zondag 6 november starten we met de repetities van het projectkoor. Iedereen die wil zingen is van harte welkom onder het motto 'Kun je nog zingen zing dan mee'.

Met het projectkoor zingen we zowel in de kerstavondviering (21.30 uur, Ds. Marina van der Zwaag-de Haan) als op kerstochtend (10.00 uur, Ds. Adrie Sterrenburg). Je mag ook meezingen bij een van de twee vieringen. De repetities zijn 's zondags na de kerkdienst en duren maximaal een uur op de zondagen 6, 13 en 27 november, 4, 11 en 18 december. Aad Baak gaat de liederen met ons instuderen. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen muziek is graag opgeven bij *Hilbert van Essen*, email hcvanessen1@gmail.com, telefoon 06 45 28 24 30.

Save the date: dinsdag 20 december van 10.30 – 14.30 uur: Kerstbijeenkomst voor onze gemeenteleden van (in principe) 75 jaar en ouder. Nadere informatie volgt over enkele weken. *De voorbereidingscommissie.*

Cursus 'Woorden geven aan je geloof'

De verlegenheid om te iets te vertellen over wat je gelooft is groot, maar het verlangen daarnaar is mogelijk nog groter. Je kunt iets doen met dat verlangen door je erin te oefenen. Daarom wordt de cursus 'woorden geven aan je geloof' georganiseerd. Omdat de avonden in november overtekend waren, wordt de cursus herhaald op: 6 en 13 december (De Regenboog; 20:00-22.00 uur) Er zijn nog enkele plekken. Waarschijnlijk wordt deze cursus nog een derde keer georganiseerd. Belangstelling? Info en opgave: *ds. Jan van der Wolf* (itvanderwolf@gmail.com of 06 3863 6293 (ook Whatsapp))

Doopdienst 13 november

Op deze zondag wordt Karel, zoon van Sybren en Emilie Straatsma-Eekhout gedoopt. Samen met een vriendin van Emilie, ds. Mariëlle Rodenburg-Splint uit Groningen, zal ik dan voorgaan. Wat fijn dat er weer een doopdienst is, waarin de gemeente een nieuw lid rijker wordt. Het is een mooi moment, waarin gemeenteleden herinnerd worden aan hun eigen doop en zich weer realiseren hoe belangrijk en vreugdevol dit sacrament is. We hopen op een feestelijke dienst, samen met de doopouders, hun familie en vrienden. *Ds. Marina van der Zwaag.*

Pizza- en filmavond voor de tieners

Zaterdag 19 november vindt er een pizza- en filmavond plaats voor de tieners. Het thema van deze avond is "vriendschap".

- 17:30 Pizza - 18:30 Toy story 1 - 20:15 Toy story 2

Je mag een vriend(in) meenemen en er kan later aangesloten worden. Meld je aan bij *Sharon van Veen*: 06 55541716

Het coronavirus wordt weer actiever. Het verdient dan ook aanbeveling ons aan de basisregels te houden. Daarom het advies: blijf thuis bij klachten die mogelijk duiden op besmetting met het virus, desinfecteer de handen bij binnenkomst van de kerk en houd rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. De kerk wordt optimaal geventileerd. Fijn elkaar na afloop te kunnen begroeten, maar we laten daarbij het handengeven nog steeds achterwege.

Diensten volgende week

10.00 uur – ds. Jaap van den Akker – Maaltijd van de Heer

12.00 uur – Arianne Lodder – Chagallviering – Thema: herinneren en gedenken.

"Verzamel herinneringen, geen bezittingen," zei Bibian Mentel (1971-2021), oud-snowboarder. In een tijd waarin alles wat we willen in een paar muisklikken is besteld, lijken we gedeelde ervaringen en de blijvende herinneringen daaraan weer meer op waarde te schatten. Herinneringen van momenten met mensen die ons lief zijn. De maand november is een maand van herinneren en gedenken. Hoe houd jij mooie en dierbare herinneringen in leven?