



# Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord

## Profielschets wijkgemeente Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord Ichthuskerk

### **De wijkgemeente**

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN Ichthuskerk) is op 12 december 2005 ontstaan door samenvoeging van drie wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit en uitstraling. Dit heeft geleid tot een veelkleurige gemeente die de Ichthuskerk als huis heeft.

In ons beleidsdocument staat dat wij een door Christus geïnspireerde gemeenschap zijn die zich met iedereen verbonden weet en met aandacht, hoop en liefde betrokken is op de wereld.

Wij proberen dit in praktijk te brengen door vanuit het evangelie te zoeken naar wat hoop, geloof en liefde betekent voor onze rol in de samenleving en onze inzet voor gerechtigheid. Daarbij zoeken wij naar verbinding tussen de generaties om van elkaar te leren.

### **Aanleiding vacatures**

In het voorjaar van 2021 heeft een van onze predikanten na een dienstverband van 12 jaar een beroep naar een andere plaats aangenomen. Per september 2022 gaat onze andere predikant met emeritaat. Om die reden hebben wij in de 2<sup>e</sup> helft van vorig jaar onder externe begeleiding en met grote betrokkenheid van de gemeente uitgebreid nagedacht over onze gemeente en de toekomstige samenstelling van het pastoresteam. Wij zijn daarom nu op zoek naar nieuwe beroepskrachten om het team van pastores aan te vullen. Het team bestaat momenteel uit een jongerenpastor (0,5 fte tot en met 31 juli 2024), een buurtpastor (0,3 fte tot en met 31 december 2022) en een ambulante predikant (0,5 fte tot en met 30 november 2022).

## **Verbinden generaties**

Ons verlangen is om generaties in het brede palet van geloofsbeleving verder met elkaar in verbinding te brengen. Om samen kerk te zijn en van elkaar te kunnen leren. De ander te bemoedigen en samen op weg te gaan.

De aandacht die er is voor kinderen, jongeren en ouderen moet vooral blijven en uitgebouwd worden. Voorkomen moet worden dat wij andere leeftijdsgroepen uit het oog verliezen. Door meer met elkaar te doen en meer betrokken te zijn op elkaar, zoeken we verbinding die niet gebonden is aan generatie of leeftijdsgroep. Wij werken dit uit aan de hand van de volgende vier aandachtspunten.

## **Geloofsgesprek**

De veelkleurigheid in geloofsbeleving zien wij als een sterke kant van onze gemeente waardoor mensen zich vrij gemakkelijk kunnen aansluiten. Maar als wij dit als vanzelfsprekendheid gaan zien en het gesprek hierover niet meer aangaan, kan het ook een zwakte worden.

Meer aandacht voor het geloofsgesprek vinden wij belangrijk omdat het geloof ons samenbindt en versterkt, niet alleen onderling in dezelfde leeftijdsgroepen maar juist ook tussen de generaties.

## **Vieren**

Ook komt de veelkleurigheid tot uiting in het vieren, onder andere in liedkeuze, muziek, beelden en woorden. In de vieringen hebben naast de voorganger ook (jonge) gemeenteleden hun bijdrage in woord, beeld, zang en muziek.

Wij kennen een interactieve wijze van kerkzijn in de vorm van onder meer de Chagallvieringen en de tienerdiensten. Er is daarnaast behoefte om te leren over andere aansprekende en eigentijdse vormen van vieren, ook voor jongeren en middengroep.

## **Er zijn voor elkaar**

De onderlinge verbondenheid, het gemeentezijn, is voor ons essentieel. Een kerk-app ondersteunt dit. Er is een grote groep vrijwilligers die de gemeenschap draagt en er wordt groot belang gehecht aan pastoraat. Daarbij zoeken wij naar een nieuwe balans tussen pastoraat door de beroepskrachten en de gemeenteleden.

### **Kerk in de samenleving**

Als christelijke gemeenschap zijn wij in het voetspoor van Jezus gericht op de ander. Wij streven er naar meer zichtbaar in de buurt te zijn door onder andere de wekelijkse koffieochtend en de creatieve bijeenkomsten.

Daarnaast willen wij nog meer leren hoe wij naar buiten toe present kunnen zijn voor bijvoorbeeld de leden van onze wijkgemeente met een afstand tot de kerk, buurtbewoners en stadgenoten. Daarbij ervaren wij enige schroom omdat er onduidelijkheid is over de betekenis van 'missionair gemeentezijn'. Ook daarin willen we graag leren.

Vanuit diaconaal/missionair oogpunt zijn wij als wijkgemeente actief in onder andere de hulp aan en de betrokkenheid op anderen in de wijken. Ook is er contact op oecumenisch gebied met de H. Nicolaasparochie, Vereniging Beraad van Kerken Zoetermeer, het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer en inzake het onderzoek naar de oprichting van een Diaconaal Centrum.

**Bijlage 1 – leeftijdsopbouw PWZN 2022**

